

Schuilplaats



Vossenjacht in Kockengen

Speur je mee??

Datum: 5 mei 2021

Tijd dat de vossen er zijn: 10-12 uur

Spelregels:

- Neem dit boekje en een pen mee
- Zoek de 10 vossen
- De vossen zijn te vinden in het gebied dat je op de plattegrond vind.
- Houdt 1,5 meter afstand van de vossen en andere mensen
- Van iedere vos krijg je een woord
- Deze moet je opschrijven en daar aan het einde een zin van maken.
- Deze zin kan je inleveren in de bus die staat bij de coop
- Tips en informatie over de vossen vind je in dit boekje



Vind je het leuk om met een vriendje of vriendinnetje te gaan en die heeft zich er niet voor opgegeven? De vossen hebben extra boekjes om uit te delen.

In dit gebied vind je 10 vossen!



Thema van de vossenjacht is Schuilplaats

Als je verstoppertje doet zoek je de beste plek waar niemand je kan vinden. Waar je goed verscholen zit en veilig voor degene die je zoekt. Dan zoek je de beste schuilplaats. Een schuilplaats is een plek waar je bescherming vind, waar je veilige bent. In de wereld is ruzie, oorlog en corona, dingen waar je soms best angstig van wordt. Waar is het veilig?

In de Bijbel staat ook een verhaal van mensen die zich niet veilig voelden. Dat kan je lezen in exodus 12. Als je geen Bijbel hebt, zeg het maar tegen een van de vossen, dan krijg je het verhaal van ons. Je kan er ook een filmpje over kijken op

<https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/verlossing.html>



Deze mensen gingen schuilen bij God, ze vroegen Hem om hulp bij hun verdriet, angst en pijn. En Hij hielp! Ze mochten schuilen achter het bloed van een lam.

Zo mag ook jij naar Jezus gaan om te schuilen achter Zijn bloed. Dat betekent dat Hij alle bozen gedachten en dingen die je doet wil vergeven, dat Hij je Schuilplaats wil zijn voor altijd!

Dat mag je ook aan Jezus vragen:

Wilt u mijn Schuilplaats en Schild zijn?

U bent
mijn Schuilplaats
en mijn Schild.
Psalm 119 vers 114.



Vos 1: Deze mensen (dat zijn de discipelen) gingen vissen met hun vissersboot. Ze hadden hele nacht gevist en niets gevangen. Toen het ochtend geworden was stond Jezus aan de oever en vroeg hebben jullie eten voor mij? De vissers zeiden nee. Jezus zei: werp het net aan de andere zijde van het schip en je zal vinden (vissen vangen). 's Nachts is de beste tijd om te vissen en toen hebben ze niets gevangen, moeten ze dan nu gaan vissen? Toch gaan ze, ze vertrouwen op wat Jezus zegt. En Dat vertrouwen wordt niet

beschaamd, want ze vangen zoveel vis, dat ze het net bijna niet kunnen binnenhalen. Ookal geloof of verwacht je het niet, God kan wonderen doen! Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen! Dit kan je lezen in de Bijbel in Lukas 5.

Woord van vos 1a:.....

Woord van vos 1b.....

Vos 2: In de Bijbel kan je lezen in genesis 6-9 dat het op de wereld niet goed ging. De mensen maakten ruzie en vergaten God. Behalve Noach en zijn familie. Zij luisteren wel naar God. Noach moest van God een grote boot bouwen, de ark. Dat moest hij doen op het droge land, waar geen water was. Toch deed Noach het! Hij vertrouwde op God. De ark werd een veilige schuilplaats voor Noach, zijn familie en de dieren toen er een watervloed kwam.



Woord van vos 2.....



Vos 3: Als het regent en de zon schijnt staat de regenboog in de lucht.

De regenboog betekent: God is trouw! Hij doet wat Hij belooft! Hij laat zien als de regenboog in de lucht staat; Ik ben bij jou, IK wil ook jouw God zijn. Kom maar bij Mij en ik zal voor je zorgen.

Woord van vos 3.....

Vos 4: Jezus zegt: Ik ben de Goede Herder. Ik geef Mijn leven voor mijn schapen, Ik zal voor hen zorgen, bij mij zijn ze veilig. Ook jij mag een schaapje van Zijn kudde zijn. Dit kan je lezen in de Bijbel in Johannes 10.



Woord van vos 4.....

Vos 5: Je mag schuilen bij Jezus, dat is net zo veilig als een kuiken is onder de vleugels bij de moeder kip.



DE HERE IS GOED, EEN STEERTE TEN DAGE DER BEMINDHEID;
HIJ NEMT HEM DIE BIJ HEM SCHUILEN. -NAHUM 1:7-

Woord van vos 5.....



Vos 6: In de Bijbel staat het verhaal van 2 verspieders die moesten schuilen voor de soldaten. God zorgde voor een veilige schuilplaats voor hen. De verspieders konden ontsnappen via een lang rood touw. Dit verhaal kan je lezen in Jozua 2.

Woord van vos 6.....

Vos 7: De discipelen zijn in hun bootje in de storm op het meer. Dan zien ze Jezus die loopt op het water. Petrus wil naar Jezus toe. In vertrouwen stapt hij over boord en loopt over het water naar Jezus toe. Maar toen hij bijna bij Jezus was, keek hij naar de storm en werd bang. Hij merkte dat hij begon te zinken. Petrus schreeuwde: 'Heer, help me!' Jezus greep zijn hand vast en zei: 'Waarom begon je te twijfelen? Heb je geen geloof?' Jezus pakt de hand van Petrus. Jezus en Petrus klommen in de boot. Meteen hield de storm op. Schuil maar bij Jezus. Hij strekt Zijn hand uit om je te helpen!



Woord van vos 7.....

Vos 8: Het verhaal van Jona vind je in de Bijbel in het boek Jona. Er worden in het boek jona allerlei keuzes gemaakt:

- Jona kiest ervoor om niet naar God te luisteren.
- Hij kiest ervoor om te gaan slapen en niet actief de zeelieden te ondersteunen.
- De zeelieden kiezen er niet voor om Jona in zee te gooien; ze proberen eerst nog naar land te roeien.
- Jona kiest ervoor om in de zee gegooid te worden.
- De zeelieden kiezen voor God.
- God kiest ervoor om Jona te redden.



Welke keuzes maak jij? God gaf Jona een veilige schuilplaats in de vis. Hij wil ook voor jou zorgen!

Woord van vos 8.....



Vos 9: Zacheus wilde weten wat er zo bijzonder was aan Jezus. Hij klimt in de boom om Jezus te kunnen zien. Jezus ziet hem en roept hem uit de boom!

Zo ziet Jezus ook jou en Hij roept je; kom maar bij Mij! Dit verhaal kan je lezen in de Bijbel in Lukas 19

Wil jij ook meer weten over Jezus? In de Bijbel kan je meer lezen over Hem. Iedere zondagmiddag is er zondagsschool en dan wordt er ook verteld over Jezus en God. Wil je ook meeluisteren? Zeg het maar tegen 1 van de vossen dan zorgen zij dat er iemand contact met je op neemt.

Woord van vos 9.....

Vos 10: Bartimeüs is blind. Hij kan daardoor niet werken en zit te bedelen aan de kant van de weg. Hij heeft gehoord dat Jezus mensen beter kan maken. Als hij hoort dat Jezus in de buurt is roept hij; "heb medelijden met mij". De mensen om hem heen, probeerde hem het zwijgen op te leggen, maar Jezus roept hem bij zich, en vraagt aan Bartimeüs: "Wat wil je, dat ik doen zal?". Bartimeüs antwoordde hierop: "Dat ik weer mag zien!" Jezus zegt daarop dat Bartimeüs' geloof hem heeft behouden. Daarop maakt Jezus hem weer ziende.

Bartimeüs mocht met zijn blindheid en zonden schuilen bij Jezus, alles zeggen tegen Hem.

Zo hoort God jou ook als je tegen Hem praat.

Woord van vos 10.....



'Kom Bartimeüs, maar dichtbij. Wat wil je?' vraagt de Heer. 'Ik wil graag zien, geneest U mij?' Dan ziet de blinde weer!

Ja, Bartimeüs wist heel goed: de Heer zorgt ook voor mij. De Zoon van God die wonderen doet maakt alle mensen blij.



www.bijbelgoc.nl

zingen: Lees je bijbel bid elke dag

Lees je bijbel,
bid elke dag (3*)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3*)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.



Read your bible,
pray every day (3*)
Read your bible, pray every day
if you want to grow (3*)
Read your bible, pray every day, if you want to
grow





Wil je meer verhalen horen? Of heb je vragen? Dan mag je altijd contact met ons opnemen via vbwkockengen@gmail.com of het tegen 1 van de vossen zeggen.

Zondagmorgen zal in de grote kerk in Kockengen Dominee Breure ook vertellen over de Schuilplaats. Je kan meeluisteren en kijken via www.hervormdkockengen.nl. De dienst begint om 10.00 uur en de video staat vanaf 9.45 uur aan.