

Groepsdruk....



1

Casus

- Marie, 13 jaar, is uitgenodigd door haar buurmeisje om met vier andere meiden uit de buurt een film te kijken op vrijdagavond. Het buurmeisje is christelijk, maar de ouders van Marie zijn er niet zeker van of de film verantwoord is. Ze weten niet goed of ze Marie naar het filmfeestje moeten laten gaan. Maar Marie wil heel erg graag. En de andere vier meisjes mogen ook van hun ouders....

2

Wat zou je doen als je de moeder/ vader van Marie bent?

- A. Ik zou duidelijk maken aan Marie dat ze er niet heen mag. Er is geen discussie over mogelijk.
- B. Ik heb het liever niet. Maar als de andere meisjes ook mogen van hun ouders, vind ik het ook goed.
- C. Ik zou Marie zelf de keuze laten en niet in gesprek gaan. Ik vertrouw erop dat ze de juiste keuze maakt.
- D. Ik zou het gesprek aangaan en proberen om samen een besluit te nemen waar we ons beiden in kunnen vinden.

3

Drie factoren: een driehoek



4

De ouder: welke opvoedingsstijl heb jij?



5

Wat zouden deze moeders besluiten in de casus van Marie?

6

Wat zegt de bijbel over ouderschap in relatie tot groepsdruk?

- ▶ De doop: Een belofte van God en een belofte van ouders
- ▶ Daniël: Bewustwording, kennis en zelfstandigheid

Als ouder is het dus belangrijk om....

7

Een christelijke ouder...

- ▶ laat zien wat navolging is
- ▶ is betrouwbaar
- ▶ heeft geduld en begrip
- ▶ legt uit en luistert
- ▶ leert wat vergeving inhoudt
- ▶ bidt met zijn/haar kind

...zodat het kind leert omgaan met groepsdruk

8



9

Het kind: wie is jouw kind?

- ▶ Ken je je kind?
- ▶ Wat heeft het kind meegemaakt?
- ▶ Welk karakter heeft het kind?
- ▶ Hoe belangrijk ben ik als ouder voor het kind?

10

De groep

- ▶ Om welke groep gaat het?
- ▶ Gezonde groepsdruk
- ▶ Begeleide confrontatie

11